

NGƯỜI MẮC-XIT

CƠ QUAN NGHIÊN-CỨU VÀ TRUYỀN-BÁ CHỦ-NGHĨA
CÁC-MÁC CỦA PHÂN-HỘI-MÁC ĐÔNG-DƯƠNG TÊN-TÂY

KỶ NIỆM LẦN THỨ
BA MƯỜI MỘT

CÁCH MẠNG THÁNG 10

Năm 1914, chủ nghĩa đế quốc gây ra chiến tranh, chia lại thị trường thế giới.

Thư thuyết dần gây các nước bị lừa ra mặt trên làm bia đỡ đạn cho bọn đế quốc tham tàn.

Giữa cơn bão lửa gầm thét khắp năm châu, Lenin lập nên Luỹch-đám-bục lớn tiếng. Những lãnh tụ vô sản này đã kêu gọi quần chúng nhân dân các nước quay súng lại bọn vô đầu bọn tư bản trong nước, đòi đế quốc chiến tranh ra nội chiến.

Nước Nga, dưới quyền Nga hoàng cũng là một nước tham chiến. Nó đứng bên cạnh Đồng minh Anh, Mỹ, Pháp đánh lại Đức, Áo, Thổ. Tiếng gọi của Lenin đã được thị thuyên và các tầng lớp nhân dân Nga đáp ứng mau lẹ.

Tháng 2 năm 1917, cách mạng bùng nổ ở Nga. Ngôi vua của vua Ni-cô-lai, tên đầy tớ của chủ nghĩa đế quốc ở Nga, sụp đổ. Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản Nga

thành lập, do Kê-răng-xit-ky cầm đầu. Bên cạnh chính phủ ấy, chính quyền nhân dân bắt đầu hình thành trong các Xô-viết. Chính phủ Kê-răng-xit-ky bởi phân quyền lợi của nhân dân Nga hiệp lực đem quân ra trận, hòng rầy mau ăn phần với các đế quốc trong cuộc tham sát loài người. Toàn dân Nga chán ghét chiến tranh nhưng vẫn phải đánh; thị thuyên thiếu bánh ăn, dân thợ không đất cày cấy.

Đảng công sản Nga, đứng bên tả, vận động quần chúng nhân dân đánh đổ chính quyền tư sản thực hiện hòa bình, bánh mì ruộng đất.

Ngày 7 tháng 11 (lịch lịch Nga ngày 25 tháng 10) năm 1917, thư thuyết Nga lật đổ chính quyền tư sản lên nắm quyền.

Kê-răng-xit-ky chạy trốn Chính quyền tư sản lên rã. Về sản chuyên chính thành lập Chính phủ Xô-viết ra đời. Lập lúc nước Nga ký hòa ước riêng với Đức và nhayra ngoài vòng chiến, mặc thù hai phe đế quốc căm nhau. Hòa bình trở lại với nhân dân Nga. Thư thuyết làm chủ nhà máy, đất đai được ruộng. Các dân tộc bị Nga hoàng áp bức được giải phóng hoàn toàn. Liên bang Xô-viết (Liên-xô) thành lập, rộng 1 phần 6 thế giới.

Năm 1918, đế quốc chiến tranh kết liễu. Năm sau, 14 nước đế quốc vây hãm Liên-xô, đình bóp chất chính quyền Xô-viết mới thành lập. Bọn vô quan, Cơn-sắc, Đê-ni-kin, tay sai của phong kiến và tư bản Nga, gây nội chiến, chực giết lại chính quyền đã mất về tay vô sản. Nhưng Đảng công sản Liên-xô lãnh đạo cuộc chiến đấu, giáp lan được thủ trong giấc ngoài.

Từ đây, dưới quyền chỉ dẫn kiên quyết và đúng mức của đảng, chỉ Xit-Ta-Lin, Liên-xô đã trở thành một nước đế kỹ nghệ, ngành hàng với những nước kỹ nghệ nhất ở Âu-Mỹ.

Các nước đế quốc thấy chủ nghĩa xã hội thành công muốn tiêu diệt Liên-xô, hàng xóm bỏ những kết quả của Cách mạng tháng 10. Nhưng nhờ kinh sách Khôn-Khéc của Liên-xô, nên năm 1939, chúng không những không đánh Liên-xô mà lại quay ra đánh nhau trước.

(xem tiếp trang 4 cột 1)

LIÊN - XÔ CHƯƠNG-TRÌNH CỘT TRỤ CỦA LỰC LƯỢNG DÂN-CHỦ THẾ-GIỚI

Sau đại chiến thứ hai bộ mặt của thế giới đã thay đổi hẳn. Bọn con quỷ phát-xít khất mồi là Đức tị Nhật bị nghiền nát. Anh Pháp mất địa vị cường quốc, bị phụ thuộc dần dần vào Mỹ. Trong bản đồ quốc, chỉ có Mỹ là mạnh hơn cả, nhưng cũng không thoát khỏi nạn khủng-hoàng trầm trọng quá làm cho Mỹ sẽ phải "rây chất trên đồng vàng".

Đế quốc Mỹ không thể đương đầu nổi với làn sóng dân chủ đang ửng cao. Không thể đứng đầu nổi với mặt trận dân chủ thế giới càng ngày càng rộng lớn, đoàn kết và mạnh mẽ thêm. Nhất là mặt trận ấy lại có cái cốt trụ vô cùng vững chắc là Liên-Bang Xô-Viết.

31 năm trước đây, năm 1917, một thế giới mới, thế giới xã hội chủ nghĩa đã hình thành trên một phần 5 đầu trái đất. Hơn 200 triệu nhân dân Liên-xô đã lật đổ chế độ Nga Hoàng, đã chiến thắng anh-đồng tề nước tư bản đình vây hãm Liên-xô.

Từ năm 1941 đến năm 1944, Hi-lê-dinh đem cả lực lượng phát-xít để đầu ầu xâm lấn Liên-xô tiêu diệt nước xã-hội chủ nghĩa thống lợi nhưng lại lại bị Hồng quân Liên-xô tiêu diệt. Liên-xô đã hy sinh hàng chục triệu chiến sĩ, chịu phần gánh nặng nhất trong cuộc đại chiến vừa qua, đã bao vệ Tổ quốc, và giải thoát hòa phát-xít cho cả loài người.

Liên-xô đã trở nên thành trì kiên cố của cách mạng thế giới. Tất cả lực lượng dân chủ thế giới đều hướng cả về Liên-xô, quay quần xung quanh Liên-xô thành một sức mạnh

(xem tiếp trang 4 cột 2)

5 NĂM lần thứ tư

Sau cuộc cách mạng tháng 10, sau khi đã dẹp yên bọn nội loạn trong nước và cuộc xâm lăng của 14 nước đế quốc, Liên-xô đã từ một nước lạc hậu tiến tới một nước mạnh nhất hân cầu.

Một trong những dấu hiệu đã dẫn Liên-xô bước nhanh trên con đường vinh quang - hạnh phúc là một nền kinh tế có tổ chức, một nền kinh tế đã thành chương trình.

Muôn hiểu rõ nền kinh tế đó như thế nào, ta hãy xét chương trình 5 năm lần thứ 4 hiện đang được thực hiện ở Liên-xô, một chương trình xây dựng lại nền kinh tế quốc gia bị chiến tranh tàn phá và hơn nữa một chương trình kiến thiết mang Liên-xô đến công sản hoàn toàn.

Trước khi vào chương trình này là vai còn số về kỹ nghệ chiến tranh trong những năm 1942-1945:

Tổng số sản xuất kỹ nghệ chiến tranh trong 3 năm 42-43 trị giá tại: 361 nghìn triệu rubl Liên-xô (giá tiền không thay đổi) so với những năm 1916-1917 chỉ có 23 nghìn triệu rubl nghĩa là gấp 15 lần.

Mỗi năm Liên-xô sản xuất:

- 3 vạn chiến xa.
- 4 vạn phi cơ.
- 12 vạn đại bác.
- 48 vạn liên-thanh.

240 triệu đơn trị phá. (nước Pháp đương đợt chương trình sản xuất một năm một nghìn phi cơ!)

CHƯƠNG-TRÌNH 5 NĂM LẦN THỨ TƯ 1946-1950

CHƯƠNG-TRÌNH KIẾN-THIỆT KỸ-NHỆ

3) Kỹ nghệ kim khí

1) sắt... Đến năm 1950 phải sản xuất hàng năm được:

(xem tiếp trang 4 cột 1)

CÁCH-MẠNG THÁNG MƯỜI THÀNH CÔNG MUÔN NĂM

SỰ NGHIỆP VĨ-ĐẠI CỦA Lê-nin và Xít-ta-lin



Mỗi lần kỷ niệm cách mạng tháng mười là mỗi lần nhớ đến Lê-nin và Xít-ta-Lin, hai vị lãnh tụ thân yêu và cao cả không những của nhân dân Liên-xô mà của vô-số dân toàn Thế-giới.

**LÊ-NIN VÀ XÍT-TA-LIN
NGƯỜI SÁNG LẬP RA ĐẢNG CỦA
GIAI CẤP VÔ-SẢN**

Chúng tôi tất cả những tư tưởng sai lầm, những hành động phản-bội của bọn xã-hội, Lê-nin và Xít-ta-Lin đã tổ-chức Đảng Vô-sản thành 1 chính-đảng "thuần túy, kỷ-luật, có uy-tín, có thực lực trong dân chúng còn lao" để tranh-đấu đến cách-Mạng Nạn nhân tháng 10. Và hơn thế nữa, trước cao trào cách-mạng vô-sản Thế-giới sau khi cách-mạng tháng 10 thống lợi, Lê-nin và Xít-ta-Lin đã tập hợp các Đảng Cộng sản Thế-giới và tổ-chức ra Đệ-tam Quốc-tê Cộng-sản, cơ quan chỉ-đạo thống-nhất của vô-sản Thế-giới.

**LÊ-NIN VÀ XÍT-TA-LIN
PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC.**

Lê-nin và Xít-ta-Lin đã gây dựng một chính-đảng và một

tổ-chức quốc-tê của vô-sản nhưng Lê-nin cộng tác với Xít-ta-Lin lại tạo ra một lý-thuyết cách-mạng để bồi đắp cho học thuyết Mác ngày thêm sâu rộng.

Lê-nin đã viết nhiều, nhiều làm để giữ vững lý-thuyết khoa-học Các-Mác cũng như là để giữ vững tinh thần cách-mạng của giai cấp công nhân trước sự phản bội của bọn xã-hội đầu hàng tư-bản. Người đã phát triển học thuyết Mác trong thời-đại đế- quốc chủ-nghĩa và đã được Xít-ta-Lin tiếp tục phát triển, phù hợp với hiện tình xã-hội Chủ-nghĩa Lê-nin-Xít-ta-Lin nội địa là người sao, sáng để giúp cho chính-đảng của công nhân kiến thiết chủ-nghĩa xã-hội thẳng lối trên một phần sáu trái đất.

**LÊ-NIN VÀ XÍT-TA-LIN
NHÀ CHIẾN THUẬT ĐẠI TÀI**

Nhưng một chính-đảng một lý-thuyết cách-mạng cũng chưa đủ, cần phải có một chiến-thuật sáng suốt mềm dẻo, và Lê-nin Xít-ta-Lin chính là những nhà chiến-thuật đại tài, đã lãnh đạo cuộc cách-mạng Nga thống lợi hoàn toàn chống lại chính-phủ

phản-động Ké-răng-ky cũng như lũ tướng-sói của bọn Nga-hoàng bạo-đông, chống lại cả "mười bốn nước đế- quốc hòa nhau can thiệp hồng đắp tất là lửa cách-mạng Thế-giới.

Nhưng vừa rảnh tay với lũ thủ trong giặc ngoài, Đảng cộng sản Liên-xô lại vấp phải chướng ngại của bọn hữu-khuynh và tả-khuynh. Nhờ chủ-trường sáng-suốt và cương quyết của 2 nhà lãnh-tụ, Đảng đã đập tan được hai khuynh hướng trái và bắt đầu xây dựng nền kinh-tế và hội, tạo đủ điều kiện cho cuộc chiến thắng anh-liệt chống bọn Phát-Xít Đức, Ý, Nhật, mang lại vinh- quang cho giai-cấp công-lao Thế-giới.

Năm 1924 giữa lúc tình thế đã ổn định, Lê-nin đã mất để lại trách-nhiệm vĩ-đại, điều-khởi cách-mạng vô-sản Thế-giới cho bạn mình là Xít-ta-Lin. Người lãnh-tụ số một của giai cấp công-lao và các nước nhỏ yếu trên Thế-giới ấy đang tiếp tục sự nghiệp của Lê-nin để giải-phóng cho nhân loại khỏi ách tư-bản.

BÀI HỌC CỦA CÁCH-MẠNG THÁNG MƯỜI

Cách-mạng tháng 10 là một sự biến thiên lớn trong lịch sử loài người từ trước đến nay. Cách-mạng tháng 10 thành công được là nhờ Lê-nin Xít-ta-Lin và Đảng Bôn-sê-vich (Đảng Cộng-sản Nga) đã rút ra những kinh-nghiệm quý báu đầu tiên về vấn đề cách-mạng thị-thuyền toàn Thế-giới:

1. Đảng Bôn-sê-vich là một Đảng luôn luôn giữ được mối liên lạc mật thiết với quần-chúng. Quần chúng nhân dân là mục tiêu của cách-mạng là con tằm thì không thể lờn thành được. Cán bộ cách-mạng phải gần gũi nhân-dân, để học hỏi nhân dân và lãnh-đạo nhân dân.
2. Đảng Bôn-sê-vich luôn luôn giữ được sự thống nhất trong hàng ngũ Đảng, thống nhất về tư-tưởng, về tổ-chức, về hành-động thực-tế là nhờ Đảng có một kỷ-luật chặt chẽ, luôn luôn chống những tư-lường sai, lười (tả) và (hữu) bằng sự tự phê-bình.
3. Đảng Bôn-sê-vich luôn luôn biết tùy theo hoàn-cảnh, tùy theo điều- kiện lịch sử mà áp dụng một chiến-thuật thích hợp mềm dẻo. Người cộng-sản biết tiến và cũng biết lùi, để chu toàn - bị những cuộc tấn công gấp tới. Lúc thắng không khoe, lúc tạm thời thất bại không nản, luôn luôn trấn tĩnh.
4. Đảng Bôn-sê-vich luôn luôn giáo dục cho Đảng viên những lối làm việc linh-lộng khôn-khéo, mềm dẻo để có thể đoàn kết lại cả các tầng lớp nhân dân tiến bộ xung quanh Đảng. Có thể mới cũng có được vai trò lãnh-đạo của Đảng mới phụng sự được cách-mạng, và nhân dân

T. P.

GƯƠNG HY - SINH TRẦN PHÚ

những ngày cuối cùng của

(Cháu không nói những sự tra tấn dã man của cơ Lĩnh - kìn Nam-kỳ đồng chí Trần - Phú Tổng bí-thủ của Đảng cộng sản Đông-dương đã chết ở nhà thương chợ Rẫy (Saigon) hồi đầu tháng 9-1934. Gương hy-sinh, đức trăm tình, những chủ-trương chính trị sáng suốt của anh nhiều đồng chí đã biết rõ và hãy còn ghi nhớ. Duy mới để của anh sau khi bị bắt thì ít người biết).

— Úa kia, ông Trần-Phú, chào ông! Tôi được biết về ông lâu lắm, ngày nay mới gặp mặt, mới ông ngồi.

Viên Bồi-thảm Gioc-giê (G. eorges) chuyên về việc chính-trị ở tòa án Saigon khoảng 1930-31, thầy Trần-Phú do 2 tên lính kín dẫn vào, vội vàng đứng dậy đón và kéo ghế mời ngồi.

(Xem tiếp trang 4)

TINH - THẦN LÊ - NIN MUÔN NĂM

KỶ-NIỆM LẦN THỨ 31

CÁCH MẠNG

(tiếp theo trang nhất)

Tháng 6 năm 1941 phát xít thì chúng ta cũng đang có Đức, đội quân xung trận của tư bản tài chính quốc tế, sau khi đã tập trung được lực lượng của các khối tư bản Âu, lục, tiến tấn công Liên-xô, chúng định phá tan nước chủ nghĩa xã hội thống lợi, phá tan thành trì cách mạng thế giới. Liên-xô không chiến anh dũng, làm cho cả thế giới phải khâm phục. Cùng các nước liên hiệp đánh tan bọn phát-xít xâm lược, Liên-xô không chỉ cứu được mình mà còn mang lại hòa bình, hạnh phúc cho loài người.

Năm nay kỷ niệm Cách-mạng tháng 10, chúng ta hãy ghi lấy sự thắng lợi vẻ vang của Liên-xô trong trận đại chiến vừa qua. Thông-lệch này không phải của riêng Liên-xô. Đó là của chúng ta, huyện và các dân tộc bị áp bức toàn thế giới. Thắng lợi ấy đã chỉ rõ cho ai nấy đều thấy rằng chủ nghĩa xã hội thật là vô địch và phát-xít là kẻ diệt hươu để gậy rầy chột của chủ nghĩa Đế-Quốc đã đánh bại.

Năm nay kỷ niệm Cách-mạng tháng 10, chúng ta hãy học lấy bài học chiến đấu anh dũng và tinh thần đoàn kết không chiến của Liên-xô. Sau Cách-mạng tháng 10, Liên-xô có thủ trong, tiếp ngoài phải đẹp

ngọn Pháp xâm và nạn đói cần phải chiến thắng.

Suốt 31 năm nay, Liên-xô cũng trải qua nhiều bước gian nan nguy-hiểm hơn chúng ta ngày nay nữa. Nhưng Liên-xô đã vượt lên trên những gian nan nguy-hiểm ấy như thế nào? Chúng ta ngày nay cũng phải tin tưởng, nhìn tương lai và dùng cảm-tiên. Con đường chiến đấu luôn luôn khúc khuỷu, quanh co. Không có một biển-cổ nào có thể sờn lòng một dân-tộc có trên bốn nghìn năm lịch-sử đường đoàn kết chiến đấu trong hai Liên-xô và một trận Việt-Minh, dưới sự chỉ-đạo và cùng sáng suốt của Hồ-chú-Tịch. Chúng ta phải tích-cực chiến đấu để đập tan đế-tộc xâm-lược của bọn phát-xít quốc-tế.

Chúng ta phải noi gương Liên-xô và Tàu, kiên-trì kháng chiến, kỳ cho đạt được thắng lợi cuối cùng. Những thủ-hách ngày nay chỉ làm cho dân ta thêm vĩ-đại và cuộc Cách-mạng tháng 8 của ta, xứng đáng với cái tên của nó.

Cách-mạng tháng 10 Nga mười năm!

Cách-mạng tháng 8 Việt-nam thành công mười năm!

(Theo báo Cứu-Sinh-Phóng)

CHƯƠNG TRÌNH 5 NĂM...

(tiếp theo trang 3)
HÀNG CÁI ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TÌNH THẦN DÂN CHÚNG

- A) Tiền lãi hàng năm của Liên-xô được: 77 nghìn triệu rúp
- Trong đó lãi này thì:
 - 75% dùng để chi tiêu.
 - 21% dùng để góp thêm vốn
 - 8% quỹ dự trữ quốc gia.
- B) Số thợ dùng vào nền kinh-tế quốc gia lên tới 33 triệu rúp
- C) Để nâng cao kỹ nghệ Liên-xô đạt 4 chương trình: huấn luyện vĩ đại:
 - Huấn luyện 2,3 triệu thợ cầm lái.
 - Huấn luyện 6,4 triệu thợ ở trong xưởng.
 - Đào tạo trong 5 năm: 1.900.000 kỹ-sư.
 - Bồi-túc nghệ cho 139 triệu thợ
 - Đẩy nâng cao đời sống thợ huyện, tăng lương thợ lên 40% và xuất ra 108 nghìn triệu rúp để chi tiêu nâng cao đời sống cho thợ.

- Giáo dục:**
- Số trường Tiểu học: 193.000 (Bắc-phần Việt-Nam: 2059 trường)
 - Số học sinh: 51,8 triệu.
 - (Bắc-phần V.N.: 21 vạn.)
 - Số sinh-viên và học-sinh chuyên ngành: 2.164.000 (học và nghiên)
 - Ưu-tử-tiền:**
 - Ngân 2.260.000 rúp em.
 - Nhà thương:**
 - Có 985.000 giường cho bệnh nhân.
 - Có 1225.000 chỗ trong các nhà mồ côi.
 - Chính-phủ hoàn toàn sẵn-sắc nạn nhân chiến tranh.
 - Chính-phủ xây dựng thêm nhà nghỉ cho thợ, nông-dân và trí-thức.

- Chăm sóc:**
- 46700 nhà.
 - chữa nhà...Sửa chữa lại các nhà rách lủng và xây dựng thêm nhà cho dân. Tổng cộng 3400.000 nhà toàn nước

Chăm sóc: Sửa chữa lại các nhà rách lủng và xây dựng thêm nhà cho dân. Tổng cộng 3400.000 nhà toàn nước

Câu: không muốn nói gì hết, hoặc đừng mong anh trả lời.

Thái độ cứng cỏi của anh cốt để thay mặt toàn Đảng, toàn thể nước chúng ta, trả lời ý định của Đế-Quốc-Tập-lực ấy, muốn dùng khủng-bố để man-đep tất-phong-trào. Tiếc rằng anh không còn sống được đến ngày ra tòa, một điều mà người lãnh-tự của giai-cấp vô-sản-đảng rất mong để tuyên-báo với quốc-dân, với quần-thô những lời nói cuối cùng và đích-dàng.

LIÊN-XÔ CỘT LỤY CỦA...

(tiếp theo trang nhất)
 vô địch để phá tan sức phản động quốc-tế, xây dựng một thế-giới dân-chủ và hòa- bình.

Các nước ở Đông-Âu như Ba-Lan, Tiệp-khê, Lô-Ban v.v. đang tiến mạnh trên đường dân-chủ mới; cách-mạng Tàu sắp tới ngày thắng lợi; hàng triệu giải-phóng dân tộc ở các thuộc-địa và bán-thuộc-địa; phong-trào tranh-đấu của thợ-thuyền ở các nước Ki-ban những mặt trận quốc-tế lao-động, thanh-niên, sinh-viên phụ-nữ dân-chủ bao-gồm hàng triệu người tất-cả hợp-thành một khối dân-chủ vĩ-đại chống-đế-Quốc-chủ-nghĩa tin-tưởng ở tương-lai, và tin-tưởng ở Liên-xô.

Năm nay lần thứ 31 Liên-xô hiện ngang và vui sướng, kỷ-niệm Cách-mạng tháng 10, nhớ lại những ngày tháng 10 năm 1917, dưới sự lãnh-đạo thần-thánh của Lê-nin và Đảng Cộng-sản Nga, đã lập-nền-chinh-quyền vô-sản, nhờ lại những sự hy-sinh vĩ-đại và cao-cô-đé, giữ vững chính-quyền ấy và để xây dựng chủ-nghĩa cộng-sản, dưới sự chỉ-đạo tài-tình của Xít-ta-Lin.

Tên anh là người dân-chủ thế-giới biết ơn Liên-xô, biết ơn Lê-nin và Xít-ta-Lin, đều sung-sướng kỷ-niệm Cách-mạng tháng 10, và cùng Liên-xô lung-lũn nhiệt-liệt.

- Cách-mạng tháng 10 thành công mười năm!

- Hòa-bình và dân-chủ thế-giới muôn năm!

- Lê-nin sống lập-ra Liên-xô muôn năm!

- Xít-ta-Lin, người-lãnh-đạo Liên-xô chiến thắng muôn năm!

- Liên-bang-xô-việt-muôn năm!

Tân-Phong
 có độ 2 triệu nhà)

Trên đây là những con số của chương trình 5 năm; nó tỏ cho ta thấy trình-độ sống của người dân Liên-xô hơn nữa nó lại cho ta thấy rõ sức mạnh vô song của nền kinh-tế xã-hội chủ-nghĩa.

Cước chú: Các đơn vị trong số viết trong chương trình 5 năm của Liên-xô:

- 10.000 = một vạn
- 100.000 = mười vạn
- 1.000.000 = một triệu
- 1.588.000.000 = một tỷ 588 triệu.

Mô-lô-cút mạnh của cái máy kéo được 75 cân tùy đi xa 1 thước

quang kỳ sinh...

(tiếp theo trang nhất)

Thật là một cử chỉ lạ, vì xưa nay các tội nhân chính-trị, dù già mấy cũng mặc áo bị tra tấn như một con chó, và ông Bôi-thẩm lấy khẩu súng, điều phải đứng đàng xa bị quát nạt, hăm dọa đôi khi còn bị đánh lái khác. Trần-Phủ-trái lại được hẳn-hạng mới ngồi đối diện với Bôi-thẩm.

Tên Bôi-thẩm tìm há cách dọa nạt hoặc ngọt ngào dụ dỗ, anh nhưng anh nhất định không cho hẳn biết gì hết và trả lời rất cứng quyết:

"Tôi biết nhiều người là để làm việc cho nước tôi cho Đảng tôi, chứ không phải để khai cho ông bây giờ."

"Ai muốn biết Trần-Phủ-trái biết Trần-Phủ không biết hết."

Khẩu súng của Trần-Phủ ở phòng Bôi-thẩm chỉ có thể Bôi-thẩm cũng chỉ kịp hỏi anh có một lần. Vì hỏi không hẳn để giam anh trong khám lớn một phòng hỏi hám, ẩm thấp gần 3 tháng. Anh phải bắt buộc 5 ngày mới được đưa lên ở chung với các anh em khác. Không được bao lâu, anh họ lúc sáng, phải đi nhà tù ngay chết.

Đó là một bạn lính kiên-trù còn đó, anh sau đánh được anh hết sức, sau anh, lộn mề gà, tra điện, đánh gan bần chán, xem kim đầu ngón tay, quán nên quanh quẩn đánh búa, xé gan bần chán nhét bóng gần lăm-găng đôi v.v... Chúng chi muốn anh làm một việc; khai lý lịch, anh cũng chỉ trả lời một

LIÊN-BANG XÔ-VIỆT MUÔN NĂM

BTCT 15729
 = GT 12749

Chương trình 5 năm...

(tiếp theo trang 1)
 19 triệu rưỡi tấn gang
 26 triệu tấn thép...
 (tăng lên 26% so với 1940)
 Trong 5 năm Liên-Xô
 mở thêm 45 lò đúc sắt, 180
 lò nấu sắt, 90 lò điện, 104
 máy giã mỏng sắt.

(nước ta chưa có lò nôi)
 2) Đồng... tăng lên 1,6 lần
 so với trước thời chiến.

3) Nhôm... tăng lên 3 lần
 4) Kẽm... tăng lên 1,9 lần
 5) Chi... tăng lên 2 lần

6) Kẽm... tăng lên 2,6 lần
 7) Thép... tăng lên 2,7 lần
 8) Wolfram... tăng lên 4 lần

(một thứ kim khí dùng để chế
 thuốc súng)

II) Kỹ nghệ than
 Đến năm 1950 phải sản
 xuất hàng năm được 250 triệu
 tấn (tăng lên 61% so với năm

1940) Liên-Xô bắt đầu khai
 thác những mỏ than nặng
 lực sản xuất hàng năm được

184 triệu tấn (nước ta hàng
 năm sản xuất 2 triệu tấn
 rưỡi)

Hơi chảy: 11 nghìn triệu
 thuốc khối.

III) Kỹ nghệ dầu hỏa...
 Mỗi năm sản xuất:

55,4 triệu tấn (tăng lên 10%
 so với 1940)

IV) Điện...
 62 nghìn triệu KW/ht
 nước VN

V) Kỹ nghệ máy móc...
 Ô tô: số vạn chiếc hàng
 năm

Đầu tàu: 2,4 lần hơn
 Máy kéo: 3,4 lần hơn

VI) Kỹ nghệ hóa học...
 1) Phân hóa học...
 Cốt phốt lân tăng 1,8 lần
 Phân đạm tăng 1,8 lần
 Phân bô tát tăng 1,3
 lần; (ba thứ trên dùng để
 bón ruộng)

2) Giấy...
 Hàng năm sản xuất:
 11 triệu 24 vạn tấn tăng lên
 62% so với 1940

3) Gỗ...
 280 triệu thuốc khối

4) Xi măng...
 10.500.000 tấn.
 (gấp 20 lần là 200.000 tấn)

5) Kính...
 80.000.000 thuốc vuông
 (rộng bằng cổ huyện
 Phúc-Thọ)

XIII) Kỹ nghệ bóng sợi...
 Bông sợi:
 4.686.000.000 thuốc
 Lan:
 169.000.000 thuốc.
 Lụa:
 141.000.000 thuốc

NGƯỜI MÁC-XÍT

Anh người Mác-Xít,
 Ở tận Liên-Xô,
 Tôi người Mác-Xít,
 Có Việt-Bắc sông Lô.
 Hai đất nước xa xăm bờ biên giới,
 Cùng đấu tranh cho chủ nghĩa mới, cao siêu.

Anh người Mác-Xít,
 Dựng xây lý tưởng trên nhiều gian lao.
 Quyết chiến đấu để Cuba sức mạnh,
 Diệt thù trong và đánh giặc ngoài.

Năm xưa Cách-Mạng Tháng Mười,
 Đã đem thắng lợi và người công nông.
 Chủ-nghĩa thành công.

Rực rỡ non sông,
 *Anh người Mác-Xít,
 Anh người công nông,
 Tiên phong soi đuốc dẫn đường năm châu.

Năm qua anh chiếm công đầu,
 Diệt quân Phát-Xít Á Âu bạo tàn.

Lê-Nin giờ rọi Kiên gan Kháng địch,
 Xít-Ta-Lin giờ rọi anh hùng du-kịch,
 Và Mốt-Cu, ghi thành tích đấu tranh!

Tao Liên-Xô, một trường thành võ-sĩ.
 Liên-Xô,
 Tung vông vẩy tư bản,
 Mở rộng Liên-Bang,
 Kiến thiết Liên-Bang.

Sao mà sản lượng!
 Từ Trung Âu đến tận Cao-Ly,
 Nhà xô-viết đã thoát ly nô-lệ.

Rền vang quốc-tế,
 Ôi! Vô biên sức mạnh của Liên-Xô.

Anh người Mác-Xít,
 Ở tận Liên-Xô,
 Tôi người Mác-Xít,
 Có Việt-Bắc sông Lô.

Hai đất nước xa xăm bờ biên giới,
 Cùng đấu tranh cho chủ nghĩa mới, cao siêu.

Thu-Thụy

Giấy: 275.000 tấn bô.
 2.400.000 tấn đường.

IX) Vốn buôn...
 Để thực hiện được sự
 sản xuất trên, phải xuất thêm
 vốn và trong 5 năm, Liên-Xô
 phải xuất thêm 157.500 triệu
 bô và mở thêm 5.900 xưởng
 buôn.

Hơn nửa phải tăng gia
 kết quả sự làm việc của
 công nhân. Liên-Xô tính đến
 năm 1950 kết quả phải tăng
 lên 14%, do:

1) Máy móc linh vi hơn
 2) Tăng gia năng lực chuyên
 môn của công nhân.

XIII) Kỹ nghệ giấy...
 Hàng năm sản xuất được
 1.300.000 tấn (không kể
 thí án hàng ngày)

lần thứ tu...

CHƯƠNG TRÌNH KIẾN THIẾT NÔNG NGHIỆP

I) Ngũ cốc...
 Lúa mì: 187 triệu tấn
 hàng năm

Đay: 800.000 tấn,
 Bông: 8.100.000 tấn.

Củ cải đường: 26 triệu tấn
 II) Gia súc...
 Ngựa tăng lên 46% so với
 năm 1940.

Trâu bò tăng lên 39% so
 với năm 1940.

Đê cứu tăng lên 75% so
 với năm 1940.

Lợn tăng lên 200% so với
 năm 1940.

Riêng trong các nông trường
 tập thể.

Số trâu bò có:
 28.900.000 con.

Số dê cừu có:
 68.100.000 con.

Số lợn có:
 11.100.000 con.

Người ta gây những gia-
 súc tốt hơn bằng cách pha
 giống, và chọn giống tốt.

III) Máy cày bừa...
 Hàng năm sản xuất:
 Máy kéo: 720.000 cái.
 Máy cày bừa trị giá:
 4.500.000.000 bô Nga.

IV) Phân bón...
 Mỗi năm dùng 17 triệu tấn

V) Mở mang nông nghiệp...
 Dẫn thủy nhập điện cho
 666.000 mẫu tây.
 Khai phá: 656.000 mẫu tây
 Điện hóa các nông trường
 tập thể.

Đặt mỗi làng một máy
 điện nhỏ

KIẾN THIẾT VẬN TÀI

1) Hàng năm sự chuyển vận
 bằng đường thủy và ô-tô tăng
 tới 667.500 triệu tấn/cây số

(một tấn cây số là một vài
 nghìn tấn chuyển đi một
 quãng đường dài 1 cây số)

2) Sự chuyển vận bằng
 đường sắt: 572 nghìn triệu
 cây số

3) Số toa dùng để chuyển
 chở hàng ngày: 116.000 toa-
 (ta chỉ độ 800 toa)

4) Trong 5 năm:
 A) đất thêm 7.220 cây số đường
 xe lửa (cả nước ta có 3000
 cây số)

B) Chứa lại và đất thêm:
 (đường thứ 2) 12000 cây số
 đường xe lửa.

5) Sau 5 năm hạm đội tăng
 lên 3.600.000 tấn (bằng 100 thuốc
 giáp hạm lớn ở thế giới hiện
 tại)

6) Mở thêm nhiều hải cảng

7) Hạm đội ở sông tăng lên
 300.000 mã lực.
 (xem tiếp trang 4 cũt)

Xít-ta-lin muôn năm

Yên - Chi

Phan Đồi...

1. Phan Đồi hạ tên lương và phật tiền lương Thọ. Thuyền. 2. Phan Đồi đánh đập công nhân.
3. Phan Đồi bắt bỏ tù tội công nhân bài công. 4. Phan Đồi lòng sủa thuê, công thuê mới, mở quốc.
5. Phan Đồi lệ trước cảnh các làng. Phan Đồi mộ phu đi Côn. Đập và các đôn điền Nam Kỳ.
6. Phan Đồi phật tiền lương lính và các cách phạt đã man quân. lính. 8. Phan Đồi nghị định các cách phạt học sinh. Phan Đồi bắt các khủng bố. 3. Phan Đồi hội đồng. để hình Yên Bái, Phú Thọ.
10. Phan Đồi tử hình. 11. Kịch liệt phản đối chính sách dùng tay bay ném bom phá các làng và ở Bắc Kỳ. Kịch liệt phản đối tù đày bán giết người các mạnh. 13. Phan Đồi và có bắt giam tù tội quân chúng. 11. Phan Đồi vũ là Mâu tiết cũng các cách trừng phạt nhân dân trong địa phương ở các ga, tại bến tàu, các đường phố, các làng. 15. Phan Đồi dụ tra tấn đã bắt các người cách. mệnh và quân chúng bài công. 16. Phan Đồi dụ bắt da quyết những người chính. trị phạm. 17. Phan Đồi việc người ở Kỳ đi làm ăn vô. có phải giải về nguyên quân. 18. Phan Đồi đem binh lính đi đàn áp quân chúng. 19. Phan Đồi đem lính An. nam đi chết ở ngoại quốc và đem lính ngoại quốc đến giết dân An. nam.
20. Phan Đồi thái độ các hội viên An. nam trung thành với chính. phủ trong vụ xử cuộc biến động vừa rồi ở Bắc Kỳ

'Đ. C. S. V. N.

Các anh em chi em thơ may
 dân cây ngô và binh lính
 ở xu
 Đông - Duong!



anh em chi em lao khổ bị Đ
 óc chủ nghĩa, Pháp, tư bản chủ
 nghĩa, Phong Kiến chủ đả phá
 hiệp và bóc lột!

Bác a chi em!

Ngày 10 tháng 10
 Ngày 10 tháng 10 là ngày...
 Ngày 10 tháng 11 (đúng lịch là ngày 10 tháng 10 lịch Nga) anh em chi em thơ

thuyền, dân cây ngô và binh...
 Co-đo.

Đúng chính phủ... viết long biên, binh

Đông Duong...
 Công Sản

Các...
 Đông...
 Công Sản

Công Sản
 Đông...
 những người làm lương

Công Sản...
 Đông...
 những người làm lương

chi này cho...
 họ cần...
 Đông...
 Công Sản

Đông...
 Công Sản

Đông...
 Công Sản

Đông...
 Công Sản

Hiệp hội Xô Nga! Thật đòi để nước chủ nghĩa chiến tranh!

Đông Duong Công Sản đảng

革命俄腦進功
革命俄腦進功

奇功偉業普全世界革命共慶

被俄皇俄皇欺詐欺詐各處屬地近東恢復特務獨立既歐只塘亦止展旁

志奇仍得之 苦沒壓迫掛擄 革命俄腦進者格自由獨立更求各港

革命俄腦進 妙相朱瑞船者坦暗 朱民親心朱彈犯地被藏送經

革命俄腦進 會共產定平等自由神

革命俄腦進 起資本地主除滅弄官打觀侮反革命

革命俄腦進 時此時此時此時此時此時此時此時此時此時此時

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進 時革命俄腦進

敬告

另於東洋

時革命俄腦進

KINH CAO

- Các anh em chị em thợ thuyền, dân cày và binh lính ở Đông Dương.

- Các anh em chị em lao khổ ở Đông Dương bị Pháp đế quốc chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa và Nam triều phong kiến chế độ bóc lột và bóc lột.

Anh em chị em; ngày cách mạng Nga tháng 10 đã đến. Ngày cách mạng Nga tháng 10 là ngày mở đường giải phóng cho nhân loại. Ngày 25-10 (theo lịch Nga) tức là ngày 7-11-1917. Anh em, chị em vô sản giai cấp Nga, đã phát cổ đờ đánh đổ tư bản chủ nghĩa, trừ giết vua quan, đánh đổ bọn phản cách mạng, dựng lên chính phủ Xô viết công nông binh để đáp nên mong xa hội cộng sản thực bình đẳng tự do bác ái.

Cách mạng tháng 10 Nga giao lò mảy, cho thợ thuyền, trả đất ruộng cho dân cày. Làm cho dân bà khỏi bị trời buốc, khinh bị, giải phóng cho tất cả những người lao khổ bị áp bức bóc lột. Cách mạng Nga Tháng 10 trả quyền tự do độc lập, lại cho các nước nhỏ yếu bị Nga hoàng xâm chiếm khi xưa, giúp cho các xứ thuộc địa Cận Đông khôi phục được quyền độc lập, giúp và chỉ đường cho công nông cùng tất cả những người lao khổ toàn thế giới làm cách mạng công sản.

Công cuộc cách mạng Nga Tháng 10 là thế. gương cách mạng Nga tháng 10 là thế.

Cho nên cuộc cách mạng Nga Tháng 10 là cuộc cách mạng chung cho công nông thế giới, chính phủ Liên bang Xô viết Nga là tổ quốc chung cho cả những người làm lụng trên thế giới bị áp bức và bóc lột. Vậy chúng ta kỷ niệm cách mạng Nga Tháng 10 thế nào?

Phải bành vực Xô Nga

Các đế quốc chủ nghĩa muốn nuốt sống Xô Nga vì Xô Nga đã làm lay chuyển nền móng xã hội tư bản. Vì Xô Nga lãnh đạo cho cách mạng thế giới. Chúng ta phải gìn giữ Xô Nga.

1- Nếu có đế quốc chiến tranh anh em nhất định không đi lính cho Pháp đế quốc chủ nghĩa. Không đánh Xô Nga mà trở lại giết chết Pháp đế quốc chủ nghĩa.

2- Phải tuyên truyền cho ai cũng biết Xô Nga mà bành vực Xô Nga. Phải theo gương cách mạng Nga Tháng 10. Anh em chị em phải theo gương cách mạng Nga Tháng 10 cùng với công nông thế giới làm cách mạng công sản, phải mau mau đoàn kết lại để phân đôi đế quốc chiến tranh. Ủng hộ Xô Nga.

- Nguyên Dục
ĐANG CÂN HẠ
- Nguyên Dục
NGO VĂN MANG
Ngày 20/11/1973

Đánh đổ Pháp đế quốc chủ nghĩa
Đánh đổ tư bản chủ nghĩa
Đập đổ Nam triều phong kiến chế độ
Dựng chính phủ Xô viết công nông binh
Vô sản giai cấp chuyển chính
Thực hiện công sản chủ nghĩa
Đông
Đông dương cộng sản Đảng
tuyên truyền bộ ấn hành

Ph. Ph.

Feuillelet N° **A.6082**

Huï le 11 août 1921

GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DE L'INDOCHINE

RÉSIDENCE SUPÉRIEURE

EN

ANNAM

SURETÉ GÉNÉRALE

Copie

Nom et prénoms⁽¹⁾

Crân-Phu

Surnoms

dit Liab qui

frère de Crân-ngoc-Danh A-6491

Race (nationalité)

Age

Né en

Profession ou qualité

ancien instituteur

Titres et grades

Lieu de naissance

village Hung anh, phu de Ducho (statut)

Domicile actuel

en chine

Domiciles antérieurs

Instituteur en nuie à Vinh

Célibataire, Marié,⁽²⁾ Veuf

Enfants vivants⁽²⁾

Noms, prénoms et surnoms des Parents⁽³⁾

cousin germain de m^{lle} Phan-Thu Loan, Directrice à l'École des filles à Vinh

Profession ou qualité des Parents

Domicile des Parents

Parenté acquise par le mariage

(1) Tous les noms propres et noms de lieu doivent être mentionnés en langues indigènes (Quo-ngu, Chinols, Cambodgien, et) et accompagnés, le cas échéant, de leur transcription en caractères.
(2) Indiquer, si elle est différente, la résidence de la femme ou des enfants.
(3) S'ils sont morts, l'indiquer par une (+), à la suite du nom.



NHÂN DỊP KỶ NIỆM
LẦN THỨ 41 NGÀY
THÀNH LẬP ĐẢNG

NHỚ LẠI LỚP HUẤN LUYỆN CHÍNH TRỊ DO HỒ CHỦ TỊCH MỞ TẠI QUẢNG CHÂU *

PHAN TRỌNG BÌNH

Trên đường đi huấn luyện

Ngày 14-7-1926, chúng tôi lên đường đi Quảng Châu (Trung Quốc). Tất cả gồm 10 người (1), đều là thanh niên, tuổi từ 16 đến 24.

Hồi đó, phong trào cách mạng trong nước sôi nổi. Tiếng bom oanh liệt của Phạm Hồng Thái (1924) đã kích thích mạnh thêm lòng yêu nước sẵn có trong mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam. Tiếp đó là phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu (1925), phong trào truy điệu cụ Phan Chu Trinh (1926) và những cuộc đấu tranh của quần chúng dưới nhiều hình thức. Là những thanh niên được phong trào thức tỉnh và lôi cuốn, chúng tôi rất sôi sảng với nhiệm vụ cứu nước. Khi có dịp được xuất dương, chúng tôi vui sướng vô cùng, nhất là khi biết qua chuyến xuất dương này, chúng tôi có thể được gặp nhà cách mạng lỗi lạc mà chúng tôi hằng ngưỡng mộ: đồng chí Nguyễn Ái Quốc.

Trong hoàn cảnh lúc đó, tổ chức một chuyến xuất dương là cả một công trình khó khăn, gian khổ. Để lợi dụng sơ hở của địch, chúng tôi ra đi phải chọn ngày 14-7 là lúc tổ thấy bọn thực dân đang say sưa trong ngày hội của chúng. Xuất phát từ ga Vinh và ga Thanh Hóa, chúng tôi đi xe lửa ra Hà Nội, xuống Hải Phòng, rồi đi tàu thủy đến mũi Ngọc. Từ mũi Ngọc, chúng tôi đi bộ. Cách biên giới chừng 2 km, chúng tôi bị một bọn lính đuổi theo. Theo kế hoạch đã định sẵn, chúng tôi vút hết va-li, chạy băng qua những ngọn đồi trọc trập trùng sang biên giới. Chẳng may, hai đồng chí trong đoàn xuất dương chạy lạc đường nên bị địch bắt.

Chúng tôi phải vượt một con sông nằm trên biên giới Việt — Trung. Một chiếc dò ngang đưa nhanh chúng tôi sang đất Trung Quốc. Đó là chiếc dò của gia đình ông Cốc, một gia đình Việt Nam đã ba đời tham gia cách mạng bị Pháp khủng bố phải trốn sang Trung Quốc. Nhà ông Cốc là nơi liên lạc, tiếp đón anh em xuất dương. Nghỉ tại đó một đêm, hôm sau, chúng tôi được đưa đến Đông Hưng. Ở đây, đoàn chúng tôi có thêm 2 đồng chí vừa vượt qua biên giới (2). Từ Đông Hưng, chúng tôi đi Bắc Hải và đến Quảng Châu.

Vượt qua biên giới, chúng tôi cảm thấy như chim được sỏ lồng. Lúc này, chính phủ của Quốc dân đảng Trung Quốc vẫn thực hiện chính sách "liên Nga, liên công, ủng hộ công nông" của Tôn Văn, cho nên chúng tôi được tự do, không lo ngại bị địch đuổi theo lưng bắt nữa. Hơn nữa, từ biên giới đến Quảng Châu, chúng tôi được sự săn sóc, giúp đỡ rất tận tình của các đồng chí Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự

(*) Bài hồi ký này của đồng chí Phan Trọng Bình năm 1970 đã được trích đăng trên tạp chí *Nghiên cứu giáo dục và tập san Đại học và trung học chuyên nghiệp*. Nay dựa theo đề nghị của tòa soạn tạp chí *Tuyên huấn*, tác giả đã thêm vào các mục nhỏ và rút gọn hoặc bỏ sung một số chỗ cần thiết cho phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ của tạp chí *Tuyên huấn*.

(1) Trần Phú, Nguyễn Ngọc Ba, Nguyễn Văn Lợi, Tôn Quang Phiệt, Hoàng Văn Tùng, Phan Trọng Quang, Phan Trọng Bình, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Đắc, Lê Duy Diêm. Đến gần biên giới, hai đồng chí Tôn Quang Phiệt và Hoàng Văn Tùng bị địch bắt.

(2) Đó là 2 đồng chí Nguyễn Công Thủ và Nguyễn Danh Thọ. Hai đồng chí này cho biết: chỉ có hai đồng chí vượt qua được biên giới, còn những anh em khác cũng đi trong đoàn đều bị bắt cả.

RENSEIGNEMENTS DIVERS.

(Agissement répréhensibles. — Inculpation. — Condamnations. — Moyens d'existence actuels et antérieurs. — Service militaire. — Service et conduite en France. — Fréquentations. — Relations. — Occupations. — déplacements, etc)

Fait parti d'un groupe de jeunes armamits conduit par
Li-duy-Dün qui ont réuni à passer en Chine.
(N. C. n° 982 de 9 août 1926 - Suite Annam)