

Để hơn một năm nay, ngôi nhà đồ sộ 5 tầng số 15, phố Piltzkin, một trong những đường phố đẹp nhất và繁华 trung tâm thủ đô Minskova, Liên Xô cũ, trở thành một địa chỉ có sức thu hút mạnh mẽ với những nhà nghiên cứu sử học chính trị học, quan hệ quốc tế, các nhà báo... của nhiều nước trên thế giới.

Ngôi nhà đó toạ lạc trên một khu đất rộng, với những cảnh cửa lớn, thăm nghiêm, bên trên là 3 bức phù điêu lớn tạc chân dung 3 nhân vật lớn của tư tưởng công sản là Mao, Enggheen và Lenin với dây vây suy tư trên nền đá cẩm thạch màu xanh nhạt gợi cảm.

Đó chính là ngôi nhà của Lưu trữ Trung ương DCSLX trước đây, nay là Lưu trữ Quốc gia Nga về lịch sử hiện đại, một trong những kho lưu trữ lớn nhất của CHLB Nga, mới được phép mở cửa cho giới nghiên cứu nước ngoài sau những biến cố của sự sụp đổ Liên bang Xô Viết.

Người viết bài báo nhỏ này, vào dịp hè đầu thu 1993, cùng với một đồng nghiệp ở Viện Sử học, có may mắn cung nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài được khai thác tư liệu ở kho lưu trữ quan trọng này. Các nhà nghiên cứu đều dễ dàng nhất trí với nhau rằng gần một thế kỷ qua, lịch sử của Đảng CSLX và lịch sử Quốc tế cộng sản (1919 - 1945) có ảnh hưởng, có quan hệ đến lịch sử hiện đại toàn thế giới.

Sau 3 tháng trời chúng tôi đã tự gián minh trên tầng 5, phòng đọc lớn của ngôi nhà sách sẽ, yên tĩnh đó, đọc, ghi chép, phân tích sơ bộ và sao chụp... những tư liệu quý báu có liên quan đến lịch sử hình thành và hoạt động của Đảng CSVN từ khởi thủy đến 1945, quan hệ của Đảng CSVN, của cách mạng nói chung với Quốc tế Cộng sản (QTCS), đến những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai...

## Những tư liệu mới về Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

□ Đỗ Quang Hưng

Dày quá là một kho lưu trữ vĩ đại. Chỉ riêng phòng lưu trữ về BCH QTCS với Đảng CSDD (ký hiệu - 495-154) đã có khoảng 12.000 trang, không kể hàng ngàn trang tư liệu khác có liên quan nằm trong những phòng khác, và khối tư liệu phim, ảnh...

Người ta có thể đọc hàng trăm tư liệu độc đáo như những bản thảo viết tay tư nghị quyết, báo cáo, thư cá nhân đến những vấn đề chung của toàn Đảng, những chỉ thị, bản thảo nghị quyết, thư của QTCS, những nhà lãnh đạo của tổ chức này, của Bộ trưởng Đông như Dimitrop, Cuuxinen, Vudng Minh, A.Macy, Manuinxki, Vaxiliëva... Nhiều tư liệu đã nhau nát, đôi khi chỉ là một mẩu giấy nhỏ như bao thuốc lá, hay như một cái ruy băng nhỏ nhưng nói lên biết bao điều...

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu, một tư liệu về TRẦN PHÚ, Tổng bí thư đầu tiên của DCSVN nhân dịp 90 năm ngày sinh của ông.



Tác giả chụp trước tòa nhà của Cục Lưu trữ Quốc gia Nga  
tháng 6/1993 - Minskova

Hồ sơ lưu trữ về Trần Phú trong lưu trữ QTCS khá phong phú. Tập tư liệu quan trọng nhất về cá nhân là trang ký hiệu phòng 495 cập 2, số 154, gồm: Bản tư thuật ông viết bằng tiếng Việt, bản dịch tiếng Nga, ảnh, hồ sơ học tập của ông ở Trường Đại học Phương Đông (1927 - 1930), các bản nhận xét của Hội đồng Tạp (Sinhhítkin) là đáng chú ý, thể hiện sự đánh giá cao của tập thể lớp sinh viên V. đầu tiên với Trần Phú. Trong Tư thuật ông khai sinh năm 1903 ở Vinh (khai bì mật) như nhiều đồng chí Việt Nam khác cũng khai không đúng tuổi (thực) và quá trình học tập ở trường Phương Đông. Ông cũng bộc lộ mối vào Đảng từ 4/1928 với bì danh Lý Quý hoặc Likvay...



# KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

## NHỮNG TƯ LIỆU MỚI VỀ TỔNG Bí THU ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

Nguyễn Trung Hiếu

NGƯỜI CÔNG SÀN KIỀN THỰC

Ngày 9/2/1911, một sự kiện lớn đã xảy ra, Thành ủy Sài Gòn, Chợ Lớn cùng khai tổ chức mít tinh kỷ niệm cuộc nổi dậy Yên Bái. Đầu bênh có phu đồng chí Hồáng Hữu Nam (lúc Phan Bội) đọc bài văn, Lý Thủ Trọng đã bắn chết sốt đâm "ám Longtan". Khi ấy đồng chí Trọng và một số đồng chí bị bắt, sau đó bị bắt đâm huyết dồn ai lõi cho đến nguy kịch. Sau đó ông phải chuyển chỗ ở về nhà bà, đường Lampane. Ngày sau không thấy động tĩnh gì ai lui le chuyển về nhà bà. Thời gian này anh làm việc rất nhiều, có chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương lần thứ hai. Cuối tháng 2/1911, Trung ương Đảng họp lần thứ hai tại Saigon. Ông là người quyết định nhiều vấn đề quan trọng như: tên Đảng, ca khúc anh Năm. Lúc này cách mạng gặp rất nhiều khó khăn; phong trào cách mạng ở nhiều nơi bị bắt, nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng bị bắt bóc. Ngày sau Hội nghị Trung ương hứa vựa bê mạc, mỗi số đòng chí lãnh đạo cáo cấp cũng bị bắt. Trong số này có T. Đề phòng bắt trác và trước sự khêu khích của tôi anh Năm lại đi đón diри khác. Tuy nhiên chỉ một tuần sau anh lại quý vía, vì linh rảng T. Đề gửi được khi tiết và không khai báo. Dâ 14, rồi 15 ngày bị đưa ra trại nhưng T. không khai.

Ngày 17/3/1931, vào khoảng 8 giờ tối, thi bộ mặt thảm áp vào nhà tôi. Rất may khi ấyanh Năm đang dì vèi sinh. Sau nǎy khi bị giam chung khinh với anh, Năm, anh đã kỏi rõ ràng, hồn áy nghe trong nhà có em lùn qua cầu liêu, lùn theo công náo, thảng ra bờ sông và tắm thoát. Bọn địch tra tấn, đánh đập tôi và chí Sáu, bắt khai ra "thằng thứ 3 ở đâu". Chứng cứ làh chép chử nhất định không chịu khai. Dành đập, không, thuê được gì, chúng còng tay chúng tôi và ném lên xe đưa về trại giam. Tại đây chúng lùi đánh đập, tra khóc chúng tôi và chỉ câu hỏi: "Còn một tên nữa là Trần Phú, bí danh Lý Quy, thường gọi là Năm, học ở Nga vèi, hiện là Tống lùi thư Đảng ở đâu, khai ra không thi cho chép". Lục áy tôi mới biết anh là Trần Phú, Tống bí thư đầu tiên của Đảng ta. Khoảng 3 giờ sáng ngày 18/4/1931 chúng cho chử chúng tôi về bóp Chợ Lớn để hỏi cung. Ở đây, suốt một tháng trời, chúng tra tấn chúng tôi vòi cung dã man. Chúng tôi làh chép chử nhất định không hề rãng nói nửa lời.

như sau: Ngày 18/1/1952, anh Nam suy linh  
nhieu phuong an, trong do co ca phuong an co nguoi khai  
tu chuc. Anh quyết định lén den dong chi Nguyen Trong  
Nhac, ruoi Nguyen Nhât o so nha 66, duong Sampanho - co  
quan an loat cua Dang, de tim hieu linh hinh thi roi ho  
phep kich cuu dich. Bi gap sang ngay 18/4/1951 anh bi bat.  
Thi tra chung dung tra lai cho den hoi ngay 15, sang ngay thứ  
16, không chịu được nữa, T. đã khai ra những hoạt động  
của tổ chức đảng mà T. nắm được.  
Sau khi thu dung chi Tran Phu bop, bọn mật thám thực  
đán đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn đã man nhất mà chúng  
có thể nghĩ ra: hung long lác lịnh thảm và khai ra lò chục co  
của Đảng. Chết đi, sống lại nhưng đồng chí không bao giờ

KHI MÀ CÁ NUỐC ĐANG CHUẨN BỊ KỶ NIỆM  
TRONG THẾ 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐÁNG  
CỘNG SẢN VIỆT NAM THÌ CHÚNG TÔI ĐƯỢC  
ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾN, NGUYỄN GIÁM  
ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN NGHỆ AN, CUNG CẤP CHO  
MỘT TU LIỆU HẾT SỨC QUÝ GIÁ - TẬP BÁN THẢO  
HỒI KÝ CỦA CỤ THẦN SINH ÔNG - NHÀ CÁCH  
MẠNG, CHIẾN SỸ VĂN HÓA NGUYỄN DOANH  
NGUYỄN, NGƯỜI MÃ TRONG NHỮNG NĂM  
1930-1931 ĐƯỢC ĐÁNG PHÂN CỘNG LÂM BÌNH  
PHONG CHE CHỎ, BẢO VỆ THƯỜNG VỤ TRUNG  
ƯƠNG ĐÁNG CỘNG SẢN ĐỒNG DƯƠNG VÀ  
ĐỒNG CHI TRẦN PHÚ, TỔNG BÌ THU ĐẦU TIÊN  
CỦA ĐÁNG. TẠP CHÍ THIS XIN LƯỢC ĐÁNG MỘT  
SỐ CHI TIẾT LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CỘNG BỐ  
VỀ NHỮNG NGÀY ĐỒNG CHI TRẦN PHÚ HOẠT  
ĐỘNG Ở SÀI GÒN, BỊ BẮT VÀ NHỮNG GIỜ PHÚT  
CUỐI CÙNG CỦA NGƯỜI CHIẾN SỸ CỘNG SẢN  
LỐI LẠC.

nói nữa lời...Cuối cùng chúng giải anh ra tòa án lấy cung và xử lý. Hôm sau bồ thẩm mực chục anh em bị bắt trước đó cũng bị xuá đi một lần với anh. Anh em đều lết đi để trêu ghẹo anh Phú phải có hai người điu hai bên. Tôi trông thấy anh sau gần một tháng xà cách. Cúng bị bắt nhưng bị biệt giam mỗi người một nơi. Thành hành anh đãi những vết lở loét, quẩn áo tì lợt, mặt già rộc, xanh sao. Duy chỉ có đôi mắt là vẫn rực rỡ cảm hồn.

Ở phông bô thâm, trước một số ảnh em, tên Gioachoxa hỏi:  
- Cố phái anh là Trần Phú không?  
- Phái, ta là Trần Phú  
- Anh là Tống bí thư của Đảng cộng sản Đông Dương  
phái không?  
- Phái, ta là Tống bí thư Đảng cộng sản.  
Tên mэтham hết súng ngạc nhiên vi tra tóm như vậy,mà anh  
không khai, nhưng vi sao b\u00e1y giờ anh lại khai nhận một cách  
d\u00e1ng như vậy. "Anh là T\u00f3ng b\u00fici thư, t\u00e1n n\u00e1nh anh bi\u00e1t nhi\u00eau  
ng\u00f3n tr\u00f3n D\u00e1ng?" - T\u00e1n mэтham h\u00e1u, sau k\u00fca d\u00e1ra ra m\u00e1t  
h\u00f3 s\u00f3 m\u00e1t d\u00e1 khai b\u00f3o. "Ph\u00e1i, ta bi\u00e1t nhi\u00eau ng\u00f3n tr\u00f3n D\u00e1ng  
ta l\u00e1 d\u00e1m vi\u00e1c."

cho Đặng, chứ  
không phải là  
để khai với mấy  
người. Đặng  
hỏi là nứa  
Anh dōng dạ  
trả lời.  
Anh biết là tên  
T. đã khai hết,  
nhưng anh đã  
“tương kế tựu  
kế” để làm cho  
địch hoảng  
mang, nghĩ ngở  
những gì mà T.  
đã khai

Không khai thác  
được gì từ anh,  
chúng đưa anh  
lở lại khám.  
Trong những  
ngày cuối cùng  
của cuộc đời,  
anh đã dùng  
hết sức lực còn  
lại để truyền  
đat những kinh n  
được hoặc lich

Sức khỏe của anh suy kiệt dần, bệnh lao tái phát nghiêm trọng. Sáng chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 1931 Trần Phú đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Quán, Sài Gòn khi mới bùrgc vào tuổi 27.

Ông Nguyễn Doãn Nghiêm